

# \* KRÖNIKA 1940 \*

## SLÄKTFÖRENINGEN SÖDERBAUM

### Till Släktföreningens medlemmar och till medlemsberättigade.

Styrelsen erhöll vid senaste släkstmötet föreningens uppdrag att av *Sandqvistska* testamentsmedlem bilda en stipendiefond, att besluta om de bestämmelser, som skulle gälla för erhållande av stipendium ur fonden samt att årligen förrätta utdelning av stipendiet.

Med anledning härav har styrelsen beslutat att ett belopp av 200 kronor årligen skall ställas till förfogande för ifrågavarande ändamål. Beloppet är avsett som stipendium för studier eller utbildning. Varje slags studier eller utbildning kan härvid komma i fråga, således även vanliga skolstudier. Styrelsen förbehåller sig dock rätt att vid valet mellan flera sökande utse den, som enligt styrelsens mening skulle bäst nyttiggöra ett stipendium. I övrigt kommer valet av stipendiat att bli beroende av dels de sökandes personliga förutsättningar för ifrågakommande studier eller utbildning, dels ock det ekonomiska behovet.

Skulle ingen sökande anmäla sig till erhållande av stipendium eller anser styrelsen ej någon av de sökande böra komma i fråga därtill, kan stipendiebeloppet reserveras eller utdelas såsom rent understöd till behövande släktmedlem, som är berättigad till medlemskap i släktföreningen. Beloppet kan i sistnämnda fall även uppdelas på flera sökande.

Berättigad till erhållande av stipendium är var och en, som i egenskap av medlem fullgjort sina skyldigheter mot föreningen. Ett oefterväntat villkor är, att senast förflutna årets medlemsavgift skall vara i laga tid erlagd. Företräde äger den, som kan uppvisa längre tids medlemskap.

Ansökning om stipendium eller understöd skall insändas till styrelsens sekreterare senast den 30 april det år, under vilket utdelningen är avsedd att äga rum.

Den, som vill söka stipendium, skall vid ansökningen föga

1) uppgift, vilka studier eller vilken utbildning som avses, med angivande av beräknad studie- eller utbildningstid samt ungefärliga kostnader för det närmaste året,

2) uppgift å det belopp, som å målsmans och, eventuellt, egen självdeklaration för närmast föregående år upptagits under rubriken: att taxera till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, samt

3) de övriga uppgifter, sökanden vill åberopa till styrkande av såväl sina personliga förutsättningar för genomförande av det föresatta studie- eller utbildningsprogrammet som ock behovet att därtill erhålla ekonomiskt understöd.

Den, som erhållit stipendium för ett år, är oförhindrad att ingiva ansökning därom även för följande år.

Sökande av understöd behöver endast styrka det ekonomiska behovet.

*Styrelsen.*

### Släkstmötet.

Det blev släkstmöte och det blev ett lyckat släkstmöte. När mötesdagen, lördagen den 12 oktober ingick, var det icke mindre än 58 släktingar, som hörsammat styrelsens kallelse till mötet, redan det ett gott tecken. Bland de anmälda deltagarna funnos representanter för flertalet av släktens grenar, slakten då tagen i sin mera vidsträckt bemärkelse.

Mötet som avhölls i restaurang Tre Remmares festvåning, inleddes som vanligt med de i stadgarna föreskrivna ärendena. Här skall endast meddelas resultatet av styrelse- och revisorsvalen för treårsperioden 1941—1943. Valda blevo:

#### *Styrelse:*

- Ordförande: kommandören Halvar Söderbaum, Stockholm.  
Ledamöter: med. lic., Gunhild Söderbaum, Stockholm, förste kanslisekreteraren Arvid Söderbaum, Djursholm, kamreraren Jan Söderbaum, Stockholm, och civilingenjören Carl E. Söderbaum, Porjus.  
Suppleanter: med. lic. Åke Söderbaum, Halmstad, samt fru Margit Kaijser och med. kand. Per-Olof Söderbaum, Stockholm.

#### *Revisorer:*

- Ordinarie: bokhandlaren Hilmer Söderbaum, Råsunda, och fil. lic. Jacques Billing, Stockholm.  
Suppleant: löjtnanten Ragnar Lené, Stockholm.

Efter förhandlingarna intogs gemensam middag, varefter följde samkväm med dans.

En av deltagarna har välvilligt nog nedskrivit sina personliga intryck från släkstmötet, som i brist på censur här införas oavkortade. Han skriver:

Man får tidvis en vänlig påstötning om släktföreningens existens. En sådan är Krönikan, vilken — alltid lika välredigerad och välkommen — ger oss anledning studera de fyllda eller ofyllda punkter och trianglar, som hänga på »släktcirkelarna» i medlemsförteckningen.

En annan sådan påstötning — medlemskortet — gör sig i avseende på pappersformatet mindre bred, men låter oss icke sväva i okunnighet om vår samhörighet med övriga årskortsinnehavare.

Även om vi sålunda anse släktföreningens existens härmed vederbörligen bevisad, tycka vi dock, att det är en särdeles händelse, då föreningen tillgriper sin högsta form av aktivitet, nämligen förhyrningen av ett allmänt förlusteställe med möjlighet för medlemmarna att där studera den eventuella likheten mellan levande föremål och foto av detsamma, vilket tilläventyrs finnes i något album.

Det finns ju mycket att iakttaga, som därvid är föremål för vår svårt dolda längtan. Dit räknar jag att få återse släktens paranta damer, att i mer eller mindre bestämda cirklar få svänga sig i dans med en del av desamma, att få ett eller annat ögonkast på de senast ingifta skönheterna eller att i smyg få räkna Gunhilds cigarrer. Hit vill jag även räkna förmånen att få se vår ordförande en pose och senare under kvällen liksom litet mera en familje, att glädjas åt Arvids lugna framfart, att studera den tilltagande kulturens härjningar i Jans naturliga huvudbonad etc.

Allt detta var ej en dröm utan bjöds oss som verklighet på Tre Remmare den 12 oktober 1940. Arrangörerna hade säkert haft fullt arbete under lång tid med förberedelserna och kunna uppfatta ovanstående schematiska skissering av dem såsom en personlig utmärkelse. Styrelsen var ej ensam närvarande. Tvärtom. Där hade samlats en lysande skara mer eller mindre besläktade deltagarna av släkten Söderbaum och dess förgreningar. En del infann sig redan vid sammanträdet, vid vilket valdes styrelse m. m. sådant, som brukar förekomma vid dylika tillfällen. Efter sammanträdet blev det ett hälsande till höger och vänster, ibland flera gånger på samma person, då det till en början var litet svårt känna igen alla de nya ansiktena i trängseln. Så småningom hittade herrarna sina damer och vi tågade in till det dukade bordet. Stämningen var hög hela tiden, vi kände oss som en enda stor familj, som riktigt trivdes med varandra. Vid dansen och samspråket efter middagen bekantade vi oss ytterligare med varandra.

Ingen behövde heller känna sig som förlorad länk. Det var bara att gå fram till den stora schablon på ena långväggen, på vilken Arvid klistrat oss samman med pappersstråk, så att en morfarsfarfars kusin kändes som en nära släkting i jämförelse med annat folk.

Styrkta av minnen, traditioner och en utsökt kost lämnade vi så småningom åt minnet denna alltigenom verkligt trevliga fest. Numera gå vi och längta till nästa möte.

»Kurre».

## Släktrönikan.

Alla ha vi blivit ett år äldre sedan sist. Några av oss ha därmed uppnått en ålder, som berättigar till ett särskilt hedersomnämmande i krönikan. Så är fallet med amerikannarna Yngve Söderbaum, som den 19 februari fyllde 75 år, och Laura Söderbaum, som den 11 december följde sin make efter på aktningsvärt avstånd genom att då över-skrida 60-årsgränsen. Bland oss hemmavarande passerades samma åldersgräns av Edith Söderbaum den 6 maj, Saga Söderbaum-Cords den 22 juni, Fredrik Söderbaum den 31 juli och Ivar Wallmark den 4 december.

\*

Förlovning har tillkännagivits:

den 22 april mellan andre underläkaren vid medicinska avdelningen å lasarettet i Halmstad Åke Söderbaum och sjuksköterskan Gunnel Svenson, dotter till sjökaptenen Sven Svenson, Halmstad, och hans maka, född Hernwall, samt

den 12 maj mellan löjtnanten i reserven Ragnar Lené, Stockholm, och Gertrud Norblad, Göteborg, dotter till

bokhandlaren Lennart Norblad, Uppsala, och hans maka, född Geijer.

\*

Äktenskap har ingåtts:

den 6 januari i Kungsholms kyrka i Stockholm mellan civilingenjören Artur Ohlsson, Hofors, och gymnastikdirektören Inga Söderbaum, darsammastädes, dotter till Fredrik och Elsa Söderbaum, Stockholm.

den 10 februari inför Stockholms stads borgmästare mellan herr Gösta Söderbaum, Stockholm, och Gunvor Hansen, dotter till Olga Olsen, född Vold, Trondheim, i hennes tidigare äktenskap med Frithjof Hansen,

den 1 juni i Danderyds kyrka mellan ingenjören Rolf R:son Lilljeqvist, Baldersnäs, och Astrid Söderbaum, Djursholm, dotter till framlidna Bengt och Margareta Söderbaum,

den 23 juni i Långemåla kyrka mellan agronomen Torsten Sallnäs, Linköping, och skolkökslärarinnan Kerstin Lené, dotter till Gustaf och Astrid Lené, Stockholm, samt

den 8 december å Hotell Svea i Halmstad mellan andre underläkaren vid medicinska avdelningen å lasarettet darsammastädes Åke Söderbaum och sjuksköterskan Gunnel Svenson.

De nygifta äro bosatta, Ohlssons i Hofors, Gösta och Gunvor Söderbaum i Inverness vid Djursholmsbanan, Lilljeqvists i Djursholm, Sallnäs i Linköping samt Åke och Gunnel Söderbaum i Halmstad.

\*

Även detta år kan uppvisa fem nya skott på släktrödet. Sålunda föddes

den 31 mars Kurt *Anders* Georg Söderbaum, son till herr Gösta Söderbaum och Gunvor Söderbaum, född Hansen, Inverness,

den 17 maj *Christine* Berner, dotter till civilingenjören Frithjof Berner och Britt Berner, född Söderbaum, Göteborg,

den 3 juni Ebba *Kristina* Deurell, dotter till tjänstemannen i Kungl. järnvägsstyrelsen Nils-Olof Deurell och Astrid Deurell, född Söderbaum, Stockholm.

den 2 september *Margreth* Dagmar Rosenmüller, dotter till disponenten Georg Rosenmüller och Gerd Rosenmüller, född Söderbaum, Tyllinge, samt

den 7 oktober *Mats* Ola Ohlsson, son till civilingenjören Artur Ohlsson och Inga Ohlsson, född Söderbaum, Hofors.

\*

Civilingenjören Carl E. Söderbaums i Porjus dotter meddelar, att hon är döpt till Kerstin Margareta samt att hon enligt beslut i det höga familjerådet kallas *Margareta* och icke Kerstin, såsom felaktigt uppgivits i medlemsförteckningarna. Det ländar vederbörande till efterrättelse.

\*

Med. lic. Åke Söderbaum erhöll den 26 februari medicinalstyrelsens förordnande att under en tid av tre år vara andre underläkare vid medicinska avdelningen å lasarettet i Halmstad.

\*

Förste byråingenjören i Kungl. vattenfallsstyrelsen John Fletcher förordnades den 1 juli till byråchef i statens bränslekommission.

\*

Civilingenjören Olle Billing är sedan den 15 juli anställd såsom ingenjör vid Norrköpings elektriska fabriksaktiebolag.

\*

Tf. förste kanslisekreteraren i Kungl. socialdepartementet Arvid Söderbaum utnämndes den 27 september till förste kanslisekreterare i samma departement från och med den 1 oktober.

\*

Löjtnanten i reserven Ragnar Lené har övergivit sina juridiska studier och övergått på aktiv stat. Den 30 december utnämndes han till löjtnant vid Kungl. Hälsinge regemente.

\*

Kerstin Lené, sedermera gift Sallnäs, utexaminerades den 1 juli såsom skolkökslärarinna från Atheneum i Stockholm.

\*

Studentexamen har i Stockholm avlagts:  
den 14 maj vid högre allmänna läroverket å Östermalm av Gunnar Söderbaum och  
den 16 maj vid högre allmänna läroverket på Kungsholmen av Carl-Fredrik Söderbaum.

\*

Förste stadsläkaren i Norrköping Wilhelm Söderbaum har beviljats avsked från sin befattning från den 1 oktober. Han hade då redan i slutet av juni med fru Anna flyttat från Norrköping till sitt eget Björkbacken i Tällberg.

\*

Doktorinnan Anna Söderbaum i Falun har flyttat därifrån till Piteå, där hennes äldste son sedan ett par år har sitt hem.

\*

Fru Ingrid Söderbaum har lämnat statens livsmedelskommission och tagit anställning vid svenska mejeriernas riksförening.

\*

Sjökaptenen Pelle Söderbaum flyttade i augusti till Skebobruk, där han erhållit en fristad i det i form av en stiftelse i hemgården inrättade hemmet för gamla män.

\*

Danskonstnärinnan Ulla Söderbaum, som vid krigsutbrottet befann sig med Joos-baletten i Sydamerika, har under hela året deltagit i balettens turnéer därstädes.

## Fru Elsa Hådell död.

Den 27 januari avled i Uppsala fru Elsa Hådell i en ålder av 66 år.

Elsa Hådells föräldrar voro Thérèse Söderbaum, det andra i ordningen av prosten Gustaf Söderbaums barn, och kyrkoherden i Villberga församling, kontraktsprosten Zacharias Hådell. Hon var det enda av deras fem barn, som nådde vuxen ålder, varför med hennes död namnet Hådell försvinner ur släktföreningens medlemsförteckningar.

Elsa Hådell var alltifrån släktföreningens bildande medlem av densamma. Hennes bortgång betyder förlusten ej

blott av en för föreningens syften synnerligen intresserad medlem utan även av en rik fond av släktminnen från gångna tider, som hon givmilt ställde till förfogande för var och en, som intresserade sig för dem. Genom sitt äktenskap med kyrkoherden i Hällnäs församling Oskar Larsson återknöt hon förbindelsen med de trakter av Uppland, där hennes moder framlevat sina barn- och ungdomsår. För dem, som hade att planera och förbereda föreningens utflykt till släktens gamla boplatser våren 1938, var det oväderligt att äga tillgång till Elsa Hådells stora orts- och personkänedom.

Elsa Hådell hade sedan några år sitt hem i Störvreta, en mil norr om Uppsala vid Uppsala—Gävle järnväg. Jordfästningen, som förrättades den 1 februari, ägde därför rum i Gamla Uppsala kyrka. Den rika blomstergård, som enligt ortspressen ägnats den bortgångnas minne, inneslöt även en krans från släktföreningen.

## Albin Söderbaum död.

Den 5 juni på morgonen avled på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm ingenjören Albin Söderbaum i en ålder av 63 år.

Hans alltför tidiga bortgång utgjorde en svår förlust för släktföreningen. Han tillhörde alltsedan föreningens bildande dess styrelse och övertog år 1933 skattmästareysslan. Dessutom utgjorde han en mycket stor tillgång vid ordnandet av släktmötena, då han närmast fullgjorde en klubbmästares åligganden.

För dem av oss, som personligen kommo honom nära, medförde hans död ett stort tomrum. Han var först och främst ovanligt släktkär, men hans öppna, vänsälla väsen räckte till för alla, som fingo räkna sig som hans vänner. Glad och god skall mänskan vara, de orden skulle man med rätta kunna sätta som motto för hans levnad.

Jordfästningen ägde rum den 10 juni i krematoriet å norra kyrkogården i Stockholm. Många av de i Stockholm närvarande släktingarna övervoro densamma förutom ett stort antal andra vänner. Urnan med hans aska nedsattes sedermera i den Ivarssonska familjegraven å Forshaga kyrkogård. Hans sista fristad står där under omedelbar tillsyn av hans efterlevande maka, som tillsvidare slagit sig ner i sin äldriga moders hem i Forshaga.

Albin Söderbaums bild kommer att pryda föreningens medlemskort för år 1941.

## Lille Peter Söderbaum död.

Direktören Karl-Erik och Britt Söderbaum i Rönninge fingo ej länge behålla sin lille Peter. Den 10 maj råkade han i ett oöväntat ögonblick falla i en i trädgården vid hemmet befintlig damm och drunknade. Han jordfästes den 18 maj i krematoriet å norra kyrkogården i Stockholm, djupt begråten av sina olyckliga föräldrar. Vem pejar väl djupet i den allviges råd?

## Wilhelm Söderbaums minnesteckningar över avlidna släktmedlemmar.

### II. *Margareta Charlotta Katarina Söderbaum, född Lunddahl.*

I norra Tjust, på gränsen mellan Östergyllen och Kalmar län, ligger i en fager skogsbygd det av den Duvallska ätten grundade familjegodset Tyllinge, som under senare generationer övergått till ätten Rosenmüller genom gifte med den sista Duvallska ättlingen Charlotta Katarina Duvall. För fyra av sina barn nödgades denna söka läkarevård och uppfostran i Danmark, därvid familjen till informator för barnen förvärvade en ung teologie studerande, Harald Lunddahl. Under familjens uppehåll i Danmark knötös här mellan dottern Ulla och denne informator en förbindelse för livet, och sitt hem redde de i Koldings prästgård på Jylland. Här föddes den 6 september 1885 deras dotter Margareta Charlotta Katarina.

Sin uppfostran fick Margareta i Danmark till sitt 17-de år — fadern hade då sedan tre år varit död — men därefter återflyttade modern med barnen till den gamla familjeegendomen Tyllinge. Det blev för Margareta ingen främmande miljö: förbindelserna med moderns barndomshem hade redan därför varit talrika, och redan från barndomen hade det svenska språket varit hennes andra modersmål. Emellertid blev kontakten med moderns släktingar här livligare; genom den Stålhammarska släkten från Salshult var mormodern syssling med medlemmar av den Braunska familjen, av vilka en varit gift med provinsialläkaren Gustaf Söderbaum i Kalmar. I denna släktkrets sammanfördes Margareta med professor Henrik, som var 4-männing med hennes moder, och länge dröjde det ej, förr än deras öden skulle förenas: på Tyllinge minnesrika gods firades deras bröllop den 28 april 1906 i gårdens kapell, som bevittnat så många familjehögtidigheter. Margareta var då ej fyllda 21 år.

Det gamla unkarlshemmet vid lantbruksakademien hade nu fått sin härskarinna, vars medfödda begåvning gjorde henne särskilt skickad att bliva sin make ett verksam stöd. Hemmet skulle också ställa stora anspråk på den unga husmodern: de nya skotten på släktträdet började hastigt spira, och åt deras utveckling och omvårdnad ägnade hon hela livet igenom sina bästa krafter, samtidigt som de representativa uppgifter, hemmet hade att fylla, för yttervärlden buro vittne om Margaretas ordnande förmåga och talangfulla värninneegenskaper. Så kunde hon från maken avlyfta tanken på hemmets dagliga bekymmer och giva honom ro att ägna sig åt sin kulturella gärning, samtidigt som hon blev hans värdiga följeslagerska på de årligen återkommande Nobelfesterna, i vilka hon deltog på bemärkt plats ända in i den sista sjukdomens dagar.

För vetenskapsstadens familjer blev hon den sammanhållande kraften, särskilt efter inflyttningen i vetenskapsakademiens sekreterarebostad år 1923. Under familjefädernas vetenskapliga överläggningar samlades deras damer till en annan vetenskapsakademi, vars sekreterare Margareta blev, och under hennes ledning utvecklades där

ett förfinat och kulturellt liv på skilda områden. Det var de litterära intressena, som kanske mest fångade henne, och inom denna vänskapskrets gav hon även prov på sin egen skapande förmåga, ej blott på sina bäge modersmål, utan jämväl på de stora kulturspråken.

Vår släktförening, som idag hyllar Margaretas minne, har också särskild anledning att i tacksam hägkomst bevara det omhuldande intresse, som utsträckte sig över hemmets härd till släkten, vilket kanske mest varit påfallande för den släktlinje, som var Margareta fjärmast. Allt från den dag, då mjölnaren Peter Söderbaums ättlingar åter börjat samlas, ha dessa i vetenskapsakademiens hem haft den fasta samlingspunkt, som vi ej kunnat undvara, och ännu kort före sin död ville Margareta ej släppa den uppgift, hon påtagit sig. Vi minnas ock väl, hur hon i hjärtliga ordalag i vår krets hyllade den släkt, vars namn hon under 25 år — den längsta delen av sitt liv — burit.

Blodets röst, för vilken hennes make vid den sista Nobelfesten i värtaliga ordalag gav uttryck, spelade hos Margareta på en riklig klaviatur. I antescedensen funnos personer, som deltagit i livets brusande strid och givit prov på konstnärlig begåvning; såsom exempel härpå har Margareta själv förtalt, att hennes farfader var kapten i danska armén och stupade i slaget vid Isted år 1850 samt att farmodern Nette Alfhyilde Hardenberg var av ryskt-tyskt ursprung, utbildad sängerska samt död vid 36 års ålder i ett hjärtlidande. Det rika kulturella arv, som hon mottagit, utvecklades i den fruktbara danska jordmånen under påverkan av en av dessa kulturhärder, som prästgårdarna ännu på 1800-talets slut kunde göra anspråk på att vara, och där livet och religionen minst av allt voro världsfrämmande. Det var mot livet och dess skönhet i olika former, som hon lyfte sin tyvärr somatiskt beslöjade blick, vilken dock hade förmåga att bakom täckelset skymta de skönhetsvärden, som hon sökte — och som hon själv skapade. Över tidens mekaniserade tillvaro höjde hon sig som bronsåldern höjde sig över stenåldern, eller för att använda två hennes landsmäns uttryck: »stenaldern, der ser mod jorden, og bronzealdern, der skuer mod himlen», allt under det hon ej förlorade rotfästet i nutidens liv: »en umiddelbar tilknytning til stenalderens religiøse liv, en fortsættelse av den yngste stenalderens religiøse forestillinger og skikke, alt naturligvis i mere glimrende og festlige former end under stenalderen».

Det var en bräcklig hydda, i vilken denna ande tagit sin bostad, och beundransvärd var den sega vilja, som bemästrade den kroppsliga svagheten, såväl under hälsans som den sista sjukdomens dagar, mest kanske det sista, då Margareta under lång tid besparade de sina den dom, hon av läkarvetenskapen fått, och ensam gick sitt öde till möte. Efter 2-årig kamp mot det oundvikliga avled hon den 26 mars 1931. Kanske var det under dessa år andens livsbetoning, som tog ut sin rätt, och kanske tänkte de närvarande, då hennes stoft sänktes för eldbegängelsen, på Dalaskaldens ord:

»Sub Luna morior. Mörk är min grav.

Giv mig åt okänd torva eller åt vind och hav:

Vilan i mullen eller ett skärat stoft,

Fladdrande som min längtan fladdrat mot mänkbara loft.»

Kransen med de vit-röda blommorna och de blågula banden var vår sista hälsning.

## Till Släktföreningens medlemmar och till medlemsberättigade.

Styrelsen erhöll vid senaste släktmötet föreningens uppdrag att av *Sandqvistska* testamentsmedlem bilda en stipendiefond, att besluta om de bestämmelser, som skulle gälla för erhållande av stipendium ur fonden samt att årligen förrätta utdelning av stipendiet.

Med anledning härav har styrelsen beslutat att ett belopp av 200 kronor årligen skall ställas till förfogande för ifrågakommande ändamål. Beloppet är avsett som stipendium för studier eller utbildning. Varje slags studier eller utbildning kan härvid komma i fråga, således även vanliga skolstudier. Styrelsen förbehåller sig dock rätt att vid valet mellan flera sökande utse den, som enligt styrelsens mening skulle bäst nyttiggöra ett stipendium. I övrigt kommer valet av stipendiat att bli beroende av dels de sökandes personliga förutsättningar för ifrågakommande studier eller utbildning, dels ock det ekonomiska behovet.

Skulle ingen sökande anmäla sig till erhållande av stipendium eller anser styrelsen ej någon av de sökande böra komma i fråga därtill, kan stipendiebeloppet reserveras eller utdelas såsom rent understöd till behövande släktmedlem, som är berättigad till medlemskap i släktföreningen. Beloppet kan i sistnämnda fall även uppdelas på flera sökande.

Berättigad till erhållande av stipendium är var och en, som i egenskap av medlem fullgjort sina skyldigheter mot föreningen. Ett oeftergivligt villkor är, att senast förflutna årets medlemsavgift skall vara i laga tid erlagd. Företräde äger den, som kan uppvisa längre tids medlemskap.

Ansökning om stipendium eller understöd skall insändas till styrelsens sekreterare senast den 30 april det år, under vilket utdelningen är avsedd att äga rum.

Den, som vill söka stipendium, skall vid ansökningen föga

1) uppgift, vilka studier eller vilken utbildning som avses, med angivande av beräknad studie- eller utbildningstid samt ungefärliga kostnader för det närmaste året,

2) uppgift å det belopp, som å målsmans och, eventuellt, egen självdeklaration för närmast föregående år upptagits under rubriken: att taxera till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, samt

3) de övriga uppgifter, sökanden vill åberopa till styrkande av såväl sina personliga förutsättningar för genomförande av det föresatta studie- eller utbildningsprogrammet som ock behovet att därtill erhålla ekonomiskt understöd.

Den, som erhållit stipendium för ett år, är oförhindrad att ingiva ansökning därom även för följande år.

Sökande av understöd behöver endast styrka det ekonomiska behovet.

Styrelsen.