



KRÖNIKA 1950



SLÄKTFÖRENINGEN SÖDERBAUM

Till släktföreningens medlemmar

Denna krönika får ej samma förnämliga omfång som föregående årgång, vilket förhållande jag är den förste att beklaga. Jag upprepar därför Carl-Emils vädjan i förra krönikan om bidrag. Föreningen har kanske en av sina viktigaste uppgifter i att utgiva dessa årskrönikor, som bör vara ett språkrör för oss alla, och därför hälsas alla trogna medarbetare hjärtligt välkomna.

Inom styrelsen diskuterades ett förslag om att på nytt företaga en resa till de gamla släktminnesmärkena i norra Uppland, som nu genom Wilhelms bok kommit oss närmare och fått ny aktualitet. Kostnaderna för en sådan utfärd (ca 25 kronor per person) föreföllo vara för stora varför styrelsen ej ansåg det tillrädligt att fullfölja planen. Hur många av oss har egna bilar, som kan ställas till förfogande för en sådan utfärd? Kanske bör frågan tagas upp på nytt med denna utgångspunkt?

Stockholm i nov. 1951.

Bo.

En vädjan

Wilhelms släktbok, del II, som härmed överlämnas till medlemmarna har dragit stora kostnader. Inom styrelsen ha vi givetvis varit medvetna om att släktföreningens kassa skulle bli hårt ansträngd av denna utgift, men vi ha tagit fasta på den stora entusiasm, varmed första delen mottogs och i förvisning om att fortsättningen skulle vara efterlängtat ha vi vågat taga steget fullt ut och låtit arbetet gå i tryck.

Samtidigt som boken nu överlämnas till föreningens medlemmar hemställa vi därför att envar ville lämna ett bidrag till utfyllande av den lucka, som utgivandet har slagit i föreningens ekonomi.

Endast den, som själv varit engagerad i skrivandet och utgivandet av en bok känner till vilket oerhört arbete som är förenat därmed. Ett bidrag kommer därför icke blott att bli en hjälp för släktföreningens ekonomi att snabbt komma på fötter utan även ett gott bevis på den uppskattning, som vi äro övertygade om att envar känner för författarens odelade intresse för den Söderbaumska släkten och för all den osparade möda, som han nedlagt för att få dess historia bevarad för efterkommande.

Bidrag kunna insändas på bifogade postgiroblankett (postgironummer 2 92 70, Stockholm).

Styrelsen.

Släktkrönika

Födda

Den 2 januari; *Ellinor* Astrid Margareta, dotter till ingenjören Rolf Liljeqvist och hans hustru Astrid Söderbaum, Ångby.

Den 5 augusti; *Svante*, son till civilingenjören Fridthjof Berner och hans hustru Britt Söderbaum, Göteborg.

Jubilarer

Den 11 augusti fyllde fru Sigröd Söderbaum, Stockholm 75 år. Dagen firades på dottern Britts sommarställe i Hindås, där de flesta av barnen och flera barnbarn samlats.

Den 22 juni fyllde violinisten Saga Söderbaum-Cords, Göteborg, 70 år.

Stipendiet

Sandqvistska släktstipendiet för år 1950 tilldelades stud. Gunnar Söderbaum, Uppsala.

Examina

Margareta Vilén avlade våren 1950 studentexamen vid Nya Elementarläroverket i Stockholm och inskrev sig senare vid Sorbonne i Paris.

Flyttningar

Familjen Vilén flyttade hösten 1950 från Stockholm till Åbo, där Harald tillträtt befattningen som verkställande direktör i familjeföretaget.

Fru Rosa Söderbaum flyttade hösten 1950 från Piteå till Uppsala med sina barn Gunnar, Henrik, Birgitta och Gertrud.

Leg. läkare Per Olof Söderbaum lämnade sin befattning som underläkare vid länslasarettet i Örnsköldsvik och återvände till Stockholm, där han haft vikariatsförordnanden vid Södersjukhuset.

Jacques Billing, död

Släktföreningens mångårige revisor, Jacques Edgar Signeul Billing, borttrycktes hastigt efter en hjärtattack i sitt 76:te levnadsår den 5 maj 1950. Efter eldbegängelse på Norra Krematoriet gravsattes urnan på Norra Kyrkogården i Stockholm ej långt från den plats, där svågern Carl Fredrik Söderbaum vilat.

Jag minns, när min syster Annie kom hem till Falun och berättade att hon träffat sin tillkommande, och jag minns hur bröllopet reddes på Perstorp sommaren 1910. Kanske har jag varit en av de trägnaste gästerna i det Billingska hemmet i alla dess former. Jag såg det under Olympiska Spelen 1912 på Drottningholmsvägen. Sedan under många somrar på Bergabo, Drottningholm. Under min teknis-tid bodde jag långa tider hos dem på S:t Eriksgatan 14 och otaliga äro de släktmiddagar jag ätit på Kungsholmsgatan 16 och nu sist på Pontonjärgatan 15. Alltid träffade man Jacques och Annie hemma, Jacques rökande cigarrer och studerande, Annie skötande huset och gäster från hela den stora Petter Söderbaumska familjen.

Sjutton Söderbaumar



Ovanstående fotografi togs i Borgholm den 3 augusti 1917. Platsen var Rosenfors tingshus, som vintern före invigts såsom tingshus för Ölands norra mot. Under sommarmånaderna brukade det användas av häradshövding Henning och hans familjs såsom sommarnöje.

På bilden återfinnes, förutom Henning med familj, professor Henrik med familj, Hilmer samt Bernhard, Arvid och Bengt.

Hur kom då detta släktmöte i miniatyr till? Henning var bofast på Öland sedan 1912 och han hade fått lära känna ett Öland, som i många stycken avviker från det, som lockar turister och sommargäster. Henrik hade tillbringat sina barn- och ungdomsår i Kalmar och kände följaktligen till landskapet. Han återkom flera somrar till Borgholm och bodde med sin familj hos Kristina Jacobsson.

Kommendör Halvar har berättat för mig att hans fader Bernhard tillbringade några somrar i följd i Borgholm och denna sommar var även Per Hjalmar där, men han torde redan ha lämnat ön, eftersom han ej var med denna gång. Bengt mottogs en gång denna sommar av drottning Viktoria. Arvid började hösten efteråt sin tingstjänstgöring i domsagan och han var förmodligen denna sommar på Öland för att »sondera terrängen».

Hilmer återkom regelbundet varje sommar till Öland och tillbringade sin semester där.

Detta var bakgrunden till denna släkträff. På platsen där bilden är tagen restes varje midsommarafton en nylövad majstång. Eklöv och björklöv voro bäst att binda girlander av. De fyllde så bra. Prästkragar, blåklint och alla de andra blommorna till kransarna repades i dikeskanterna och på ångarna och så blev det midsommarafton.

Bo.

Carl Emil.

Ett gammalt brev

Johan kyrkoherden i Tegelsmora
och Johan Henrik Söderbaum till
Johan Henrik, Herlof och Hilmer
skolhushållet i Upsala.

den 22 Oktober 77.

Mine käre snälle gossar.

Jag hoppas att I ären friske och raske och dertill flitige i era studier; det skulle glädja mig af hjertat att höra det. På söndag skall Ada stå brud och jag förmodar att I då ären vilja komma hem, ehuru kort det ock kan blifva. Denna lädje vill jag också göra eder. I skolen derföre vara i ordning att resa med tåget, som går från staden 1/2 4 Lördagsafton. och resa hemifrån igen Söndagsafton. Det blir visserligen kort; men pligten framför allt. Ni får väl lof i kyrkan på Söndagen? Men huru skolen i ställa med Edra lexor? Det blir väl bäst att läsa dem i stan så mycket I kunnen ty hemma blir väl ej mycket gjort i den vägen och de få icke stranda, om I det? Jag kommer till Upsala om Fredag förmiddag och följer med eder hem på lördagen. Här hafva vi haft så allt att Henning igår åkte skridsko på sjön, vid stranden kväl. I dag snöar det rätt bra, så att det synes, som skulle det få vinter snart i år. För övrigt står allt bra till och vi hafva alltting inne, ehuru det gått mycket slitigt och sent, samt blifvit i anska litet.

Må så godt och helsa ifrån oss

Eder tillgifne

Pappa

Anm. Detta brev har jag såsom gåva erhållit av Johan i Svartorp.

Bo.