



# KRÖNIKA 1951



## SLÄKTFÖRENINGEN SÖDERBAUM

### Till medlemmarna

I förra årskrönikan värdjade vi till medlemmarna om frivilliga bidrag till täckande av tryckningskostnaderna för Wilhelms släkthistoria, del II. Från flera håll har influtit bidrag, som vittna om att boken blivit uppskattad, och för de ofta generösa tillskotten vill vi framföra vårt hjärtliga tack.

Om någon förbisett möjligheten att lämna dylikt bidrag eller om någon kanske rent av glömt bort saken vill vi framhålla att liknande bidrag alltså äro välkomna och välbehövliga. De kunna med fördel insättas på Släktföreningens postgirokonto 29270.

Vid distributionen av boken begicks tyvärr flera fel. Om dessa ännu icke blivit tillrättade kan anmälan göras till någon av styrelsemedlemmarna — gärna vid släktmötet. Extra exemplar kunna inköpas till ett pris av 10 kr. per del av föreningsmedlemmar och för 15 kr. per del av utomstående.

För några dagar sedan utsändes kallelse till släktmötet 1952, som kommer att avhållas å Hotell Gillet lördagen den 25 oktober. Det är vår innerliga förhoppning att medlemmarna mangrant komma.

Till den yngre generationen vill vi särskilt framhålla att vi sätta stort värde på att ni kommer med. Supépriset, som är ett markant bevis på inflationen, kanske avskräcker många. Ni är emellertid lika hjärtligt välkomna efter supén till kaffet.

*Styrelsen.*

### Släktkrönika

#### JUBILARER

*Nittioåring.*

Märta Söderbaum, Uppsala, den 13 juli.

*Sjuttiofemåringar.*

Isak Larsson, Skebobruk, den 20 november.

Astrid Lené, Stockholm, den 27 november.

*Femtioåring.*

Carl Erik Söderbaum, Rönninge, den 1 september.

#### UTNÄMNINGAR M. M.

Den 1 november började Gunnar Söderbaum en anställning hos firma Lorentzen & Gutzeit i Paris.

Den 1 november tillträdde Per Olof Söderbaum en befattning som underläkare vid länslasarettets i Sundsvall gynekologiska avdelning.

### EXAMINA

Den 22 maj avlade Gerd Rosenmüller studentexamen vid Högre Allmänna Läroverket i Västervik. Hon fortsatte sina studier vid universitetet i Uppsala.

Den 30 maj avlade Carl-Ulf Söderbaum ingenjörsexamen å motortekniska linjen vid Stockholms Tekniska Institut.

Den 30 maj avlade Per Gunnar Söderbaum studentexamen vid Upsala Enskilda Läroverk.

### FÖRLOVNING

Den 6 juni mellan ingenjören Carl-Ulf Söderbaum och fröken Margareta Heyman, Stockholm, dotter till framlidne förste protokollssekreteraren Sven Heyman och hans hustru Anna Greta Heyman.

### BRÖLLOP

Den 17 december i London mellan trafikledaren Carl Fredrik Söderbaum och miss Mavis Bopp, Brisbane, Australien.

Den 19 december i Gustaf-Adolfskyrkan i Stockholm mellan Gunnar Söderbaum, Paris och fröken Inga Sundström, Paris, dotter till fabrikören Nils Sundström och hans hustru, född Strand.

De nygifta äro bosatta: Carl Fredriks i Göteborg och Gunnars i Paris.

### Märta Söderbaum död

Den 13 juli firade Märta Söderbaum sin nittioårsdag. Kort tid därefter, den 15 september, avled hon på Andreas Ands Minne i Uppsala, där hon tillbringat de sista åren av sitt liv. Hon gravsattes i släktgraven på Uppsala kyrkogård.

Rakryggad, rättänkande, givmild samt en god Kristen, som Märta var, tror jag säkert att hon gjort sin del i det godas tjänst. Frid vile över Ditt kära minne.

*Din broder Pelle.*

Om Märta, för vars liv och livsgärning redogjorts i Wilhelms släkthistoria, del II, har Pelle berättat följande lilla solskenshistoria från hennes tid som husmor på Ersta Hospits:

Ärkebiskop Nathan Söderblom samt några präster voro för tillfället i Stockholm och bodde på Ersta Hospits. En morgon vid frukost kom ärkebiskopen tio minuter för sent, varför de övriga hade börjat äta. Märta vände sig då till ärkebiskopen och sade »På detta ställe börja vi frukosten klockan halv elva på slaget». Ärkebiskopen ursäktade sig och lovade att aldrig göra så mera, och det hela utlöste sig i ett hjärtligt skratt.

## Om skeppshamn

Inspirerad av de nya rönen om anmodern Greta Åkermans härstamning (Wilhelm, del II) har Per Olof Söderbaum besökt det gamla fiskeläget och delger här sina intryck därifrån.

Jag har varit ute i Skeppshamn två gånger under vintern, men jag måste tyvärr säga att det numera inte alls är den idyll det en gång varit. Luftvärnsskåren i Sundsvall, Lv 5, har nämligen permanent övningsfält i byn, som därigenom mist hela sin ursprungliga prägel. En del baracker, diverse fordon och uppställda kanoner och kulsprutor, gråuniformerade soldater och liv och rörelse samt då och då ett målflygningsplan, som far förbi med dunder och brak, ackompanjerad av skottlossning från grov- och finkalibriga vapen, är det gamla fiskelägets moderna ansikte.

Befolkningen ser man icke mycket av, de få som finns kvar försvinner i det grå myllret antingen de vill eller ej. Mitt uppe i detta bor lotsarna i sitt torn. Jag traskade upp dit någon gång i november och hittade en medelålders man som satt där ensam och skådade ut över havet. Han blev märkbart uppgad av att få någon att tala med och bjöd genast på kaffe. Så småningom kände jag igen honom som en på sin tid ganska framstående bandyspelare som jag under skoltiden i Härnösand många gånger hejat på. Vi hade en trevlig pratstund och han berättade en del om livet därute förr och nu, det vill säga före och efter luftvärnets ankomst. Grannsämjan föreföll inte vara den bästa, delvis beroende på en viss ömsesidig svårighet att förstå varandras synpunkter. Lotsarna var ju från gammalt vana vid att rå sig själva, fiskade sin fisk ur havet och sköt sina husbehovsfåglar från kliporna, men det där blev det ju inskränkningar i förstås, när det kom militär till platsen. Fisket har dessutom under senare år undergått en stadig försämring utefter stora delar av kusten en tendens som givetvis understrukits av sådana saker som artillerield.

Att lotsarna även rent känslomässigt reagerat mot att få »sin ö» (Åstholmen) ockuperad och friden störd är det ingen tvekan om. Parallelliteten mellan denna västfickskonflikt och andra okkupationer i större sammanhang är faktiskt ganska slående. Man förstår att det måste vara besvärligt för en »befriarearmé», när inte ens egna fredliga trupper kan dragas in i en liten by utan att stora slitningar uppstå.

*Per-Olof.*

## Släktnytt utifrån

4. WOCHE! Nochmalige Verlängerung  
Letzte Spieltage!

*Alhambra*  
*An den Planken*

Tel. 3 21 48  
Tgl. 13.45, 16.00,  
18.15, 20.30 Uhr

*Kristina Söderbaum*

in der Rolle ihres Lebens als

H A N N A A M O N

Der überragende Erfolg!

Ein Farbfilm, bei dem die Besucher nur  
nach Hunderttausenden gezählt werden!

Under en resa till Italien lämnade jag i Mannheim tåget för att få tag på några tidningar. I en av dem hittade jag ovanstående annons, som visar att Kristina fortfarande har framgång i Tyskland med sina filminspelningar.

*Carl Emil.*

HOS IVAR IVERUS DEN 27 JULI 1952

När jag var i Helsingfors under olympiaden passade jag på att besöka farbror Ivar Iverus i hans våning vid Bangatan. Där blev jag bjuden på middag. I efterrätt fick vi något speciellt för Finland, som liknade blåbärspaj och var väldigt gott. Förutom farbror Ivar träffade jag hans fru och hans son, som visst också heter Ivar. Efter middagen blev jag bjuden på frukt. Farbror Ivar visade mig sedan flera gamla tavlor bl. a. hans mor genom vilken han är släkt med alla Söderbaumar. Han berättade att han tyckte bra om släktboken. Sedan gav han mig råd om vilka sevärigheter jag skulle titta på.

*Peter Söderbaum.*