

# KRÖNIKA 1955-1956

## SLÄKTFÖRENINGEN SÖDERBAUM

### SLÄKTMÖTET

1955 var släktmötesår och den 4 november samlades släkten i Röda Rummet på Berns för att fatta stadgeenliga beslut — äta en god middag — utbyta tankar och dansa med varandra.

Sedan ordföranden hälsat välkommen och revisorerna i sin berättelse över de tre gångna årens förvaltning föreslagit full och tacksam ansvarsfrihet för styrelsen, skred man till val, som resulterade i att styrelsen för de kommande tre åren fick följande sammansättning:

*Ordförande:* Kraftverksdirektören Carl Emil Söderbaum, Motala.

*Ledamöter:* Byrådirektören Jan Söderbaum, Byråsekreteraren Bo Söderbaum, Ingenjören Carl Gustaf Söderbaum, Stockholm, och Fru Margit Kaijser, Eskilstuna.

*Suppleanter:* Leg. läkaren Åke Söderbaum, Varberg, Ingenjören Ulf Söderbaum, och Disponenten Gunnar Söderbaum, Stockholm.

*Revisorer:* Förrre expeditionschefen Sven Deurell och Banktjänstemannen Hjalmar Berg, Stockholm.

*Revisorssuppleant:* Direktören Lars Wallmark, Stockholm. Årsavgifterna för de kommande tre åren bestämdes till tio kronor för aktiv medlem och fem kronor för passiv medlem.

Vi samlades därefter i spegelsalen till middag. Carl Emil talade för släkten — se nedan — och doktor Wilhelm tolkade gästernas tack till dem, som stått för arrangemanget.

Till kaffet och dansen efteråt kommo ytterligare ett antal släktingar av den yngre generationen.

#### CARL EMILS TAL.

Strindbergs bok Röda Rummet kom ut 1880. Det var då som häradsbörge Arvid Falk hade sin lilla arvsvist med brodern Carl Nicolaus Falk, innehavaren av en linkramhandel vid Västerlånggatan, och det var då, som Arvid Falk lustvandrade i Lill-Jans och hälsade på sina konstnärsvänner. Man plockade fram guldklockor, västar och andra mindre nödvändiga föremål, pantsatte dem och sedan sammanträdde man på Röda Rummet för att diskutera dagens frågor.

Hur såg den dagens Sverige ut? Jo, 1880 fanns det fyra miljoner invånare av vilka endast åttahundratusen hade sin bärning från den industriella sektorn. Den stora huvuddelen av befolkningen trälade i ett magert jordbruk. Hela befolkningstillväxten och mera än den emigrerade till Amerika. Men det var en brytningstid. De s. k. lokomotivjärnvägarna hade alltsedan 1850-talet börjat slingra sig fram genom landet och med dem kom posten på ett betydligt snabbare sätt än förut. Telegrafan var i fullt bruk och 1877 hade L. M. Ericson börjat göra telefoner i sin lilla verkstad i Stockholm. Oscar II:s regeringstid, som omslöt året 1880, var brytningstiden för den nya industriella eran, liksom den politiskt var av helt ny typ. Ständsriksdagen hade slutat för alltid — till stor del tack vare märkesmannen Louis de Geer.

Hur såg då släkten Söderbaum ut vid den tidpunkten? De båda mjölnarna Per Andersson i Hilleboda och hans son Peter Persson Söderbom på Leufsta voro längesedan hänsovna och detsamma gällde båda sönerna i nästa generation Pehr och Henrik Johan Söderbaum, som blevo upphovsmännen för var sin släktgren, den äldre och den yngre Söderbaumska släktgrenen. Av den därpå följande generationen kvarlevde endast en präst i vardera släktgrenen, nämligen kyrkoherden i Estuna Wilhelm Söderbaum och kyrkoherden i Tuna Janne Söderbaum. I denna generation hade det funnits fyra söner i den äldre grenen och två söner i den yngre.

Om vi först ser på den äldre grenen, så hade *Per Isak* avlidit i Uppsala 1879 som f. d. sparbankskamrer därstädes vid en ålder av 78 år. De båda sönerna Herman och Wilhelm voro i sina krafts bästa dagar. Herman hade 1855, alltså för precis 100 år sedan tagit civilingenjörsexamen vid Tekniska Högskolan och han hade byggt järnvägar i Uppland, Skåne och på västkusten, men hamnade sedan som stins i Harnäs. Hermans tre söner Charles 17 år, Yngve 15 år och Pelle 6 år vid det av oss betraktade årtålet 1880 gingo skilda öden till mötes. När den siste av dem 1954 skildes hädan utslocknade denna gren.

Den andre av *Per Isaks* söner Wilhelm var gästgivare på Vattjom och bedrev där en ganska omfattande affärsrörelse. Hans son Albin, som 1880 var 4 år dog 1940 utan att efterlämna någon arvinge.

Huvudmannen för släkten finnes därför numera i prosten *Gustafs* släktgren. Denne satt 1880 som kyrkoherde i Husby och hans fyra pojkar hade nått mogen ålder. *Per Hjalmar* var rektor för femklassiga läroverket i Sundsvall. *Olle* var provinsialläkare i Örnsköldsvik. *Carl Erik* var rådman i Sundsvall och *Bernhard* var kamrer vid Sundsvalls Handelsbank.

Den tredje av *Pehrs* söner *Carl* hade slutat sitt liv redan 1843, men hans son *Carl* var kamrer i arméförvaltningen. Den fjärde sonen *Wilhelm*, som skulle komma att föra ett verksamt prästerligt liv ända fram till 1901 var som sagt kyrkoherde i Estuna. Hans ende son *Per* var läkare i Eskilstuna och han hade en liten sex års pojke, som hette *Wilhelm*.

Ser vi sedan på den yngre grenen, så hade *Johan Henrik* två söner. Den äldre *Gustaf* blev läkare och dog 1875 som provinsialläkare i Kalmar. Han hade sonen *Henrik*, som 1879 tog studenten i Kalmar för att 1880 i Uppsala påbörja sina studier i kemi, vilka så småningom skulle föra honom fram till en professur.

Den andre sonen kyrkoherde *Janne* hade 1880 blivit sjuklig och hans sista åtgörande som präst torde ha varit när han på hösten detta år i Stockholm vigde två av sina kusiner *Sandqvist*, som firade dubbelbröllop. En månad senare lämnade *Janne* detta livet. Han hade då fyra pojkar, *Henrik* 16 år, *Herlof* 15 år, *Hilmer* 13 år och *Henning* 12 år.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ur bondehemmen vid Tolbo i Uppland hade vuxit fram en tjänstemannasläkt, som till största delen fått sin utbildning vid universitetet i

## KRÖNIKA 1955

### AKTENSKAP

Den 30 april mellan stadsläkaren Per Olof Söderbaum, Kiruna och sjuksköterskan Åsa Stjernholm, Sundsvall.

### FÖDDA

Den 14 april *Nils Staffan*, son till Gunnar och Inga Söderbaum, Stockholm.

Den 20 november *Christina*, dotter till Christer och Margareta Rosenmüller, Vimmerby.

### EXAMINA

Medicine kandidatexamen avlades den 8 december i Uppsala av Per Gunnar Söderbaum, Uppsala. Han har därefter förlagt sina fortsatta studier till Lund.

Studentexamen avlades vid Motala läroverk av Margareta Söderbaum och vid Solbacka läroverk av Johan Rosenmüller.

### UTNÄMNINGAR

Per Olof Söderbaum utnämndes i maj till förste stadsläkare i Kiruna.

### BOSÄTTNINGAR

Fru Hanna Söderbaum har bosatt sig i Vålberg i Värmland.

Fru Tyra Söderbaum flyttade mot slutet av året till Gränna.

### JUBILARER

#### Åttioåringar.

Sigrid Söderbaum, den 11 augusti.

Tyra Söderbaum, den 23 december.

#### Sjuttiofemåringar.

Saga Söderbaum-Cords, den 22 juni.

#### Sjuttioåring.

Ivar Wallmark, den 4 december.

#### Femtioåringar.

Carl Gustaf Söderbaum, den 14 juli.

Märta Möllerberg, född Lené, den 6 maj.

### EDITH SÖDERBAUM DÖD

Fru Edith Söderbaum, född Dalberg, avled den 12 augusti. Edith hade under sina sista år i olika etapper haft besvär med sin mage och tvingades i juli att lägga in sig på Mörby lasarett, där man konstaterade att hon led av en obotlig leversjukdom.

Edith var född den 6 maj 1880 och ingick den 11 september 1907 äktenskap med komministern Herlof Söderbaum. Efter Herlofs död 1914 flyttade hon med sonen Åke till Råsunda, där hon delade hem med sin sväger Hilmer.

Det var alltid roligt att fara ut och hälsa på faster Edith och få en pratstund med henne i hennes trivsamma och välpyntade hem. Försiktigt gläntade hon på dörren för att förvissa sig om vem det var som stod utanför, men sedan hon väl identifierat besökaren var det ingen tvekan om gästfriheten. Försynt och förnöjsam — kanske med en något bekymmersam syn på ett och annat problem i det dagliga livet — tillbringade Edith sin dag, alltid lika mån om de sina och med ett aldrig svikande intresse för släkten. *Bo.*

Uppsala. Söderbaumarna kämpade sig fram — många gånger under stora umbäranden — till aktade positioner oftast inom de prästerliga och medicinska yrkesgrenarna. Tidsförhållandena gynnade dem. Det var särskilt den begynnande industrialiseringen och de förbättrade kommunikationerna som satte liv i det tynande jordbrukssverige, men det var god tåga i våra män av den tiden som kunde slå sig in på de lärda banorna.

## KRÖNIKA 1956

### FÖDDA

Den 2 februari *Örjan Fredrik*, son till Per Olof och Åsa Söderbaum, Kiruna.

Den 27 november *Anita Louise*, dotter till Gunnar och Inga Söderbaum, Stockholm.

### FÖRLOVNINGAR

Fröken Eva Fletscher, Uddeholm, ingick midsommarafton förlovning med fänriken Torsten Hansén, Kristianstad.

Henrik Söderbaum, Uppsala, ingick den 25 augusti förlovning med fröken Gullvi Johansson, Ljungby.

### EXAMEN

Christer Rosenmüller avlade den 18 december sjöingenjörsexamen vid Sjöbefälsskolan i Stockholm.

### EMIGRATION?

Carl Fredrik Söderbaum har erhållit två års tjänstledighet från sin anställning vid luftfartsverket och flyttade den 6 oktober med sin maka Mavis och sonen John till Australien, där familjen besatt sig i Brisbane.

### JUBILARER

#### Åttioåring.

Astrid Lené, den 27 november.

#### Sjuttioåringar.

Ingrid Cronstedt, den 16 januari.

Hilly Söderbaum, den 12 december.

#### Femtioåring.

Gunnar Lené, den 2 november.

### UTNÄMNINGAR

Gunnar Söderbaum, Stockholm, har erhållit titeln disponent hos Aktiebolaget Odelberg & Olson, där han varit anställd sedan år 1952.

Henrik Söderbaum, Uppsala, började den 1 oktober en anställning hos Aktiebolaget Svenska Handelsbankens huvudkontor i Stockholm.

Margareta Söderbaum började i december en anställning som sekreterare hos Aktiebolaget Liljeholmens Stearinfabrik. Hon har tidigare under året vistats i England.

### GUSTAF ASPLUND DÖD.

Gustaf Asplund avled den 16 december i sitt hem på Björnbostiftelsen i Lidingö. Han hade genom sin maka Signe Sandqvist stark anknytning till släkten Söderbaum, en anknytning, som han med sitt stora intresse för släktforskning alltid höll vid liv. Gustaf Asplund var född i Örträsk den 12 november 1873 och utförde sin livsgärning inom trävaru- och cellulosa-industrien.

### ERNST HÖGBERG DÖD.

Ernst Högborg, make till Ragnhild Söderbaum, avled den 19 december utan föregående sjukdom. Han var född den 21 april 1912 och var vid sitt fränfalle anställd hos Ford Motor Company AB.

### BERNHARD MÖLLERBERG DÖD.

Kontraktsposten Bernhard Möllerberg, Högsby, avled den 6 oktober. Han var född den 16 september 1895 och hade endast kort tid före sin bortgång lämnat sin tjänst med förtidspension. Han efterlämnade makan Märta, född Lené, och tre barn.